

Lied Ps. 95:1

1 Kom, laat ons jui-chen voor de HEER,
 een lof-zang zin-gen, Hem ter eer,
 met sna-ren-spel Hem blij be-groe-ten.
 Wij prij-zen Hem die red-ding biedt,
 de rots van heil, in psalm en lied.
 Wij wil-len jui-chend Hem ont-moe-ten.

Lied 184:2

2 Op uw woord, o le-ven van ons le-ven,
 wer-pen wij het doods-kleed af;
 door uw Hei-lige Geest met kracht ge-dre-ven
 ko-men we uit ons zon-den-graf.
 Leer ons 't le-ven van de aar-de te der-ven,
 in uw kruis-dood mee-ge-kruis-gd, ster-ven;
 en, her-bo-ren, op-gestaan,
 ach-ter U ten he-mel gaan.

3. In uw hoede zijn wij wel geborgen;
 ook als straks het oog ons breekt,
 eenmaal zien wij toch de grote morgen
 na de aardse lijdensweek.
 Wat een dag van vrede zal dat wezen,
 als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen,
 mogen zien uw aangezicht,
 leven in uw eeuwig licht!