

Israëls fotoalbum - Een blik in Israëls fotoalbum doet ons Gods Heilige liefde zien -

Ik echter leerde Efraïm lopen, Hij nam hen op Zijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik hen genas (Hosea 11:3).

Het bekijken van een fotoalbum.

Tegenwoordig kan je de mooiste fotoalbums laten maken. Je kunt een leeg digitaal fotoboek downloaden en dat vervolgens gaan vullen met je eigen digitale foto's. Veel ouders maken op die manier een fotoalbum voor hun kinderen. Heeft u dat fotoalbum al op orde? Wat kan dat een groot geschenk zijn, als het kind volwassen is geworden en zo'n boek krijgt. Het bekijken van een fotoalbum is vaak een plezierige bezigheid. Maar kan ook pijnlijk zijn. Zeker als er sprake is van gebrokenheid in het gezin. Misschien geldt dit wel voor u. Doet een fotoalbum bekijken u pijn. Omdat u in dat fotoalbum een kind ziet, dat wegens een verstoorde relatie, nooit meer thuis komt. Wat kan dat diep pijn doen.

Israëls fotoalbum.

Is de Heere God niet degene, die ditzelfde meemaakt in Hosea 11? In Hosea 11, de verzen 1-4 mogen wij een blik werpen in het fotoalbum van Israël. We lezen over een ouder, die betrokken is bij de opvoeding van zijn kind. Luister maar. Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, Ik leerde hem lopen, nam hem in mijn armen, Ik genas/ was er voor hem bij ziekte, Ik voedde hem. Het zijn net foto's uit een album. Wat laten deze foto's, in de eerste plaats, een beeld zien van een liefdevolle Vader. Een vader die zijn kind omringt met alles wat het kind nodig heeft. Zo'n kind moet toch wel veel van zijn vader gaan houden, zou je denken. Maar wat zien we gebeuren? Hoe vaak de vader ook zijn liefde betoont, het kind gaat rebelleren tegen zijn vader. Het gaat van Hem weg, wijkt van Hem af...ook om vervolgens nooit meer thuis te komen? Als het aan het kind lag wel. Maar hoe gaat deze vader met dit kind om? Zegt Hij: 'Het is voorbij. Het kind heeft mij steeds gekwetst, nu is de maat vol, de deur blijft voortaan voorgoed dicht'. Nee, dat laatste lezen we niet in Hosea. Ook al is het wel zo dat Hij zijn kind op dit afwijken blijft aanspreken. Dat horen we duidelijk door de mond van de profeten als Hosea en Amos. God kon de ontrouw van het toenmalige Israël niet verdragen en er zou oordeel komen over het volk. Maar tegen dit volk zeggen dat het nu definitief voorbij is, dat kan en wil Hij niet. Waarom niet? Het antwoord staat in vers 9: *Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, want Ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden.* God voert zijn brandende toorn niet uit, omdat Hij Heilig is, staat er. Heilig dat betekent apart gezet, heilig wijst op het anders zijn van God. En in Hosea 11:9 wordt het heilig zijn van God betrokken op zijn liefde. God zegt: Ik ben God en geen mens, Ik ben anders dan jullie. Ik ben anders in mijn liefde. Mensen rekenen af, mensen zetten betaald, maar Ik ben God en geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden, heilig in mijn liefde.

Een blik in ons fotoalbum

Wij hoeven ons niet te verheffen boven het toenmalige Israël, want zal het fotoalbum van de kerk en haar geschiedenis er zoveel anders uit zien? Of het fotoalbum van ons eigen leven, zou dat er beter uitzien? Mijn fotoalbum in ieder geval zeker niet. Ik zou mij ervoor schamen om daaruit alle foto's te laten zien. Wat een rebellerende foto's heb ik daar tussen zitten. Als God zou doen met mij naar al die foto's dan was er geen ontferming. Maar gelukkig mogen we horen, God is anders. Het anders zijn van Gods liefhebben is duidelijk zichtbaar geworden in het zenden van dat andere Kind, zijn Zoon. Als we van Jezus' leven een fotoalbum zouden maken, dan stonden daar foto's in van een kind, dat de liefde van zijn Vader wel waardig beantwoordde. Hij leefde, stierf en stond op, om het fotoalbum van een rebellerend kind, dat schuilt bij Christus' volbracht werk, op orde te maken. De vraag, die ik u en jou wil stellen is, of het fotoalbum van uw leven, door het volbracht werk van Jezus Christus, al op orde is?

Dit gedeelte mag ook moed geven aan christelijke ouders van wie de kinderen niet meer omkijken naar God. Als God anders is in het liefhebben, dan is toch alles voor hen nog mogelijk. HEERE, laat de werken van Uw handen niet los. U bent toch Heilig...in uw liefde!