

Ps. 19:6

Houd alle overmoed, / die mij licht struiklen doet,
toch altijd ver van mij.

Maak mij ootmoedig, HEER, / dan leef ik tot uw eer,
van grove zonden vrij.

O, laat al wat ik zeg / en wat ik overleg,

U welgevallig wezen.

U, HEER, die mij verblijdt / en die mijn rotssteen zijt,
Verlosser, hoog geprezen!

Lied 73:1, 3

1 Bewaar de eenheid van Gods Geest,
de eenheid die God geeft.

Hij scheidt gemeenschap onderling,
waar de gemeent' uit leeft.

De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.

Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.

3 Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.

God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.

Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus' woord.

Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Lied 302:9

Ik geloof een Kerk, die heilig,
christlijk is en algemeen,

in geloof en hoop en liefde,

en eens in de toekomst één;

in de band van wie geloven,

samen één van zin en hart,

samen delend elkaars vreugde,

samen delend elkaars smart.