



*'Al ken ik de weg niet
die God met mij gaat,
ik ken wel mijn Gids'.*

Maarten Luther

Zondag 18 juli 2021

week 29

Tijd voor vakantie

De vakantieperiode is voor velen aangebroken. Dat betekent dat ook onze predikant met zijn gezin enkele weken geen verplichtingen heeft. We hopen dat zij genieten van hun vrije dagen. De eerste dagen staat het beroep uit Ochten centraal, rust komt pas na het genomen besluit. Het is nog even spannend voor alle partijen.

Allen die met vakantie zijn/gaan wensen wij fijne dagen toe, thuis of elders. Geniet, rust uit en kom allen goed aan op de plaats van bestemming. En spelen jullie het spelletje 'Ik ga op vakantie en neem mee', laat er ook een bijbeltje bij zijn.

Bij de diensten

De komende weken zien we een keur van predikanten op onze kansels. Wij wensen hen en elkaar gezegende diensten toe

Bloemen

Mevr. J.C. (Joke) van Oort-van Duijnen heeft haar huis aan de Dr. Kylstradreef in Waardenburg verlaten en is gaan wonen in Zorgcentrum De Wittenberg, Bernhardstraat 4 4175EE in Haaften, kamer 17. Een grote verandering. Ze ontvangt de bloemen van deze zondag met een hartelijke groet en als teken van blijvende verbondenheid met onze gemeente. Wij wensen haar Gods zegen en nabijheid toe bij het ouder worden.

Voorbede,

- Mevr. J.C. van Oort-van Duijnen (zie bloemen).
- Ds. en fam. Schonewille met het beroepingswerk .
- De zending, en met name het werk van de GZB (diaconale collecte).
- Allen die wachten op een behandeling, ziek zijn, zorgen hebben.

Contact

Normaliter is de predikant de eerste contactpersoon bij de kerk. Is hij niet bereikbaar dan zijn de ouderlingen te benaderen. De komende weken is ds. Schonewille met vakantie. De ouderling van dienst van de zondag is dan eerste aanspreekpunt voor die week. Hiernaast staat wie het is. Het is ook mogelijk de scriba te bellen/mailen. Ook bij twijfel, neem s.v.p. contact op, bij ziekte, een opname, u wilt wat met ons delen, altijd welkom. Want samen zijn we kerk!

Onderweg

In het portaal van de kerk liggen nog enkele vakantiebijbelgidsjes. Met deze uitgave van Arkmission heeft u voor drie weken een dagboekje bij u. Van harte aanbevolen. Voor elke dag een tekst met toelichting, een vraag om over na te denken en een gebed. Elke week wordt een bijbelverhaal behandeld waarin Jezus een bijzondere rol speelt:

Week 1: Zacheüs

Week 2: De verloren zoon

Week 3: De Emmaüsgangers

Arkmission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop en vergeving is. Daarom willen zij dit verhaal vertellen aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist die mensen hebben het hard nodig. Op een eigentijdse manier geven zij dat vorm met projecten en producten in binnen- en buitenland. Zie voor verdere info: www.arkmission.nl.

Voor alle datums: D.V.

**Diensten online en in
de kerk op 1,5 m afstand**

Zondag 18 juli
10.00 uur Neerijnen
ds. J. de Jong uit Nijkerk
18.30 uur Waardenburg
ds. A.C. Borsje
uit Zwartebroek
1. Kerk
2. GZB, zomerzending
3. Onderhoud kerkgeb.

Zondag 25 jui
10.00 uur Waardenburg
Ds. E. van Rooijen
uit Noordeloos
18.30 uur Neerijnen
ds. J. Broekman
uit Lopikerkapel
1. Kerk
2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.

**Agenda: Deze week zijn
er geen activiteiten**

**I.v.m. afwezigheid van de
predikant is de ouderling
van dienst contactper-
soon, deze week (van
18 tot 25 juli is het GJH
Vuik, tel. 06 57655924
gertjanvuik@hervormd
waardenburgneerijnen.nl**

**Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren bij
Scriba: G. de Kock
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
tel. 0418 592043**

**Collecte via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)**