

Psalm 147: 5

God wil al 't vee steeds spijzen, laven.  
Hij hoort de stem der jonge raven.  
Hij heeft geen lust aan 's mensen  
krachten,  
aan hen, die daaruit heil verwachten.  
De macht van 't paard en 's mans  
vermogen  
zijn beide nietig in zijn ogen;  
aan die vertrouwen op hun benen  
wil Hij geen gunst of hulp verlenen

Psalm 55: 13

Zo zacht als olie is zijn spreken,  
maar spies noch zwaard kan scherper  
steken.  
Mijn ziel, God zal u onderhouden,  
werp uwe zorgen op de Heer.  
Zijn trouwe gunst duldt nimmermeer,  
Dat die Hem vrezen wank'len zouden

Psalm 7: 4

Zo zullen zich gehele scharen  
van volk'ren om U heen vergaren  
Beklim dan boven dit gewoel  
uw hemeltrou, uw rechterstoel.  
De Heer zal al de volken richten  
en 't onrecht voor het recht doen  
zwichten.  
Geef dan, o Heer, dat voor elks oog  
mijn recht en vroomheid blijken moog'!

Lied 384: 3 (melodie psalm 150)

Blij verwacht ik Hem, mijn Heer.  
Komt Hij op de wolken weer  
en spreekt Hij dan tot besluit  
als een Rechter 't oordeel uit,  
dan hoef ik Hem niet te vrezen.  
Rechter die mijn Redder was,  
door zijn striemen mij genas,  
eeuwig zal ik bij Hem wezen.

Gezang 293: 1

O God, die droeg ons voorgeslacht  
in nacht en stormgebruis,  
bewijs ook ons Uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons tehuis!

5

De tijd draagt alle mensen voort  
op zijn gestage stroom;  
ze zijn als gras, door zon verdord,  
vervluchtigd als een droom.

6

O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht,  
en eeuwig ons tehuis!

Psalm 98: 4

Laat al de stromen vrolijk zingen,  
de handen klappen naar omhoog,  
't gebergte vol van vreugde springen  
en hupp'len voor des Heren oog!  
Hij komt, Hij komt om d' aard' te  
richten,  
de wereld in gerechtigheid!  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet  
zwichten,  
wordt in rechtmatigheid geleid.