



Het leven
door
de Geest

Thema morgendienst

zondag 24 april 2022

week 17

Bij de diensten

Deze zondag begroeten we weer twee gastpredikanten. We heten hen hartelijk welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten toe.

Bloemen

Het werd ook dit jaar gewaardeerd, het paasontbijt voor de 75plussers. De bezorgers hebben veel dankbare en leuke reactie ontvangen. De dames van de 10plus groep hebben flink aan moeten poten om alles voor elkaar te krijgen. We zijn dan ook blij met zo'n enthousiaste groep gemeenteleden. We danken allen voor hun inzet. De bloemen van deze zondag gaan naar een van de leden van deze groep, Woutine Visscher.

Voorbede

Met de Gereformeerde Gemeente in Waardenburg zijn we dankbaar en blij dat zij, na een vacante periode van zes jaar, weer een predikant krijgen. Ds. G. Pater komt van Ouddorp. Volgende week gaat de door ons beroepen predikant, ds. Buitink, voor. We bidden of God ook hem naar Waardenburg wil leiden. Er zijn vrij veel gemeenteleden die zorgen hebben, ziekte, spanning, wachten op uitslagen of behandelingen. We bidden voor hen.

We danken met hen waar positieve ontwikkelingen zijn. We bidden voor de wereld waarin wij leven, geteisterd door oorlogen, vervolging, angst, onderdrukking.

In de bundel Weerklank (ook in LvdK) staat een lied (429) wat we elke week kunnen zingen:

*Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.*

Beroepingswerk

Zaterdagavond 23 april gaan de leden van het moderamen (drie man sterk) naar Klaaswaal. De beroepingsbrief wordt persoonlijk aan ds. Buitink overhandigd. De datum 23 april geldt als begin van de termijn van drie weken, waarbinnen ds. Buitink zijn besluit op het uitgebrachte beroep kenbaar moet maken. Volgende week zondagmorgen, 1 mei, hoopt ds. Buitink voor te gaan in de dienst in Waardenburg. Na de dienst is er ontmoeting met koffie/thee/fris in de Oude School. Op dinsdag 3 mei komen ds. en mevrouw Buitink met de kleine Ezra kennis maken met onze gemeente. Vanaf 's middags drie uur tot rond half tien in de avond. Natuurlijk verwachten we veel gemeenteleden. Het programma volgt.

Tachtigers Op 25 april viert mevrouw O. Blanken-van Honk (Steenweg Noord15, 4182PA Neerijnen haar verjaardag. Wij wensen haar een mooie dag en een gezegend nieuw jaar toe.

Een stille tijd

Tussen Pasen en Hemelvaart is het een stille tijd. Ook voor een dominee is het zoeken naar teksten voor de preek. De eerste zondagen na Pasen kun je nog eens preken over de Emmaüsgangers, of over de verschijning aan Thomas. Maar.... er volgen nu eenmaal meer zondagen vóór Hemelvaart. En net als de discipelen in die tijd weer gaan vissen en ander werk opnemen, hebben wij in de kerk de neiging om maar weer de oude draad van andere thema's en teksten op te nemen. Want veertig dagen dat is bijna zes weken! En over die zes weken hult de bijbel zich voor het grootste deel in zwijgen. Toch is er wel wat gebeurd. Er is zelfs heel veel gebeurd! De Heere Jezus heeft zich na zijn lijden vaak vertoond aan de discipelen. De evangelist Johannes heeft er nog het meest over geschreven, al is het maar een fractie van wat het geweest zal zijn. Deze zes (voor ons zo stille) weken waren voor de discipelen heel belangrijk. Daarna zouden ze namelijk er op uit worden gestuurd om alle volken te leren wat Jezus hen geboden had. Wat in de stilte tussen Pasen en Hemelvaart is opgebouwd en uitgegroeid, wordt door de storm van de Heilige Geest vervolgens meegenomen en verspreid over heel de bewoonde wereld. Petrus en Johannes bijvoorbeeld verkondigen vrijmoedig de Levende Christus.

Voor alle datums: D.V.

Zondag 24 april

10.00 uur Neerijnen

Ds. A. Goedvree
uit Hoevelaken
geen kindernevendienst
18.30 uur Waardenburg
Ds. A. Langeweg
uit Haaften

1. Kerk
2. Groot nieuws radio
3. Onderhoud kerkgeb.

Zondag 1 mei

10.00 uur Waardenburg

Ds. C.H. Buitink
uit Klaaswaal
Kindernevendienst
Koffie na de dienst
18.30 uur Neerijnen
Ds. J. de Jong
uit Nijkerk

1. Kerk
2. Diaconie
3. Instandh. pred. plaats

Agenda

Maandag, Oude School
Vergadering CvK

Pastoraal medewerker

Prop. D.A. Burggraaf
tel. 06 23383647
daburggraaf@hervormd
waardenburgneerijnen.nl

Kopij nieuwsbrief voor

donderdag 18.00 uur
aanleveren bij de scriba:
Geert de Kock,
p.a. Dorpsstraat 27,
4181 BM Waardenburg
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
tel. 06 39182700

Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)

Meldpunt misbruik:
www.smpr.nl