



Wij worden kinderen  
van God genoemd, en  
dat zijn wij ook.

1 Johannes 3: 1  
Bijbeltekst van de week  
op debijbel.nl

Zondag 19 juni 2022

week 25

**Bij de diensten** Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. De Maaltijd van de Heer. De protestantse traditie kent twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het woord sacrament is afgeleid van het Latijnse woord *sacramentum*, dat 'heilig (geloofs)geheim' betekent. Beide sacramenten worden verstaan als door Christus zelf ingesteld, en rechtstreeks terug te voeren op het Woord van God in de Bijbel. In de nacht waarin Jezus Christus werd verraden en uitgeleverd vierde Hij met zijn discipelen (leerlingen) een Pesachmaaltijd, waarbij Hij hun brood en wijn gaf. De woorden die Hij daarbij sprak lezen wij in de Bijbel (1 Kor. 11:23-25; Matt. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luc. 22:19-20):

*In de nacht, toen onze HEER Jezus Christus verraden werd, nam Hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: 'Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.'*

*Evenzo nam Hij ook de beker na de maaltijd, dankte, gaf hun die en zei: 'Neemt en drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.'*

Christus heeft ons opgedragen het Heilig Avondmaal steeds opnieuw te vieren, tot Zijn gedachtenis ('doet dit tot mijn gedachtenis'). Door het vieren van dit sacrament komen wij nader tot God, ervaren wij Zijn aanwezigheid in de gemeenschap van gelovigen en met alle Heiligen, en wij ontvangen Zijn genade. Het sacrament vormt een zichtbaar teken (symbool) en zegel (bevestiging) van Zijn genade. Maar alleen door het geloof kunnen wij de werking van dit sacrament door de kracht van de Heilige Geest werkelijk ontvangen. (Bron: PKN)

Het is ook vaderdag vandaag, met een kleine v en met een grote V. Dagelijks bidden we tot onze grote Vader met het Onze Vader. Vandaag wat extra aandacht voor de kleine vaders. In beide diensten gaat ds. Broekman uit Lopikerkapel voor. We heten hem van harte welkom en wensen hem en elkaar gezegende diensten.

Volgende week is er de laatste kindernevendienst van dit seizoen, met koffie na de dienst.

**Bloemen** Ria Boet (Steenweg 76, 4181PV Waardenburg) kampt al geruime tijd met rugklachten. Gelukkig gaat het dankzij juiste medicijnen de goede kant op en sterkt ze weer aan. Als teken van verbondenheid ontvangen Ria en Lucas de bloemen van vanmorgen met de bede dat Ria spoedig verder mag herstellen.

**Voorbede** We danken dat we het Heilig Avondmaal kunnen en mogen vieren. We danken met hen die geslaagd zijn voor hun examen. We bidden voor de 'vaste gebedspunten', de zieken, zij die wachten op een uitslag of een operatie, voor hen die het gemis van een geliefde elke dag weer ervaren. We bidden voor vrede. We bidden voor het werk van de IZB, waarvoor de diaconale collecte vandaag bestemd is.

**Kerkmarkt** Nadat de kerkmarkt twee jaar niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen mocht het dit jaar gelukkig weer wel. Zaterdag 11 juni jl. was het zover. Het prachtige weer trok vele bezoekers naar de markt. Het was de gehele ochtend gezellig druk. De opbrengst mag er ook zijn. Deze bedraagt maar liefst € 4.227,--. Alle bezoekers en natuurlijk ook alle helpers, voor, tijdens en na de markt: hartelijk dank! De onderhoudsgroep

**IZB** (diaconale collecte) U kent de IZB misschien van naam, maar wat we precies doen... We praten u even bij. Om met de deur in huis te vallen: we verlangen ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie.

Het werk is onderverdeeld in vier werktakken: IZB Focus (missionaire toerusting), IZB Impact (pioniersplekken en -projecten), IZB Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten) (zie site IZB)

Voor alle datums: D.V.

### Zondag 19 juni

10.00 uur Neerijnen

Ds. J. Broekman  
uit Lopikerkapel  
Viering H. Avondmaal  
geen kindernevendienst  
18.30 uur Waardenburg

Ds. J. Broekman  
uit Lopikerkapel  
Dankzegging viering H.A.  
1. Kerk  
2. IZB  
3. Onderhoud kerkgeb.

### Zondag 26 juni

10.00 uur Waardenburg

Ds. J. Haeck  
uit Zeist  
Kindernevendienst  
Laatste van het seizoen  
Afscheid enkele kinderen  
Koffie na de dienst  
18.30 uur Neerijnen  
Ds. J. Tadema  
uit Nijkerk  
1. Kerk  
2. JOP (jeugdwerk PKN)  
3. Onderhoud kerkgeb.

### Agenda

Maandag, Oude School  
20.00 uur, verg. CvK

### Pastoraal medewerker

Prop. D.A. Burggraaf  
tel. 06 23383647  
daburggraaf@hervormd  
waardenburgneerijnen.nl

### Kopij nieuwsbrief

voor donderdag 18.00 uur  
aanleveren bij de scriba:  
Geert de Kock,  
p.a. Dorpsstraat 27,  
4181 BM Waardenburg  
scriba@hervormd  
waardenburgneerijnen.nl  
tel. 06 39182700

**Collecte** via website of  
NL53RABO 0366704788  
(diaconie)  
NL08RABO 0366702688  
(kerkrentmeesters)

Meldpunt misbruik:  
www.smpr.nl