



*Hij kwam bij ons, heel
gewoon,
de Zoon van God als
mensenzoon.
Hij diende ons als een
knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Weerklank lied 144 vers 1 bij
morgendienst*



Lukas 4:14-30



Numeri 21: 4-9 en Johannes 3: 11-18

Vanuit de pastorie Afgelopen zondagmiddag vonden twee jongens het blijkbaar nodig om een paar flessen sterke drank naar een raam van de pastorie te gooien. Waarom? Geen idee. Ik heb ook nooit geweten dat van dubbelglas slechts één laag kapot kan gaan, want bij ons is alleen de buitenste laag gesneuveld, terwijl het binnenraam gelukkig heel is gebleven. Prachtige lijnen zie ik daarin naar wat we iedere zondag in de kerk horen. Want waar de wet sneuvelt onder ons gedrag, daar is daar gelukkig het evangelie dat het houdt. Als de liefde verbrokkelt, is daar de trouw om vol te houden. Waar we gebukt moeten gaan onder Gods rechtvaardigheid is Hij in Zijn Zoon gelukkig ook barmhartig en genadig! En dan wil Hij ook herstel geven, zoals inmiddels ook de schilder is geweest om een nieuw raam op te meten. Fijn dat dit door verschillende personen voortvarend is opgepakt. Vooral nog is het nog een verzekeringskwesitie... Op een bepaalde manier maakt dit gebeuren ook wat dat betreft iets van het evangelie zichtbaar. Want bij een kapot raam moet altijd iemand 'betalen'. Of het zijn de mensen in de buurt die moeten aankijken tegen een kapot raam. Of het zijn wijzelf, omdat het kouder is in de woonkamer en we dus meer moeten stoken. Of het is onze zoon, omdat die het sneller koud heeft. De zonde maakt kapot en daarvoor moet door iemand betaald worden. Maar er is betaald! Niet door onszelf, maar door de Heere Jezus! Wat een geweldig evangelie! U wilt dat toch ook horen en God daarvoor danken? 's Morgens lezen we verder in het Lukasevangelie en 's avonds hoopt ds. Meeuse hier voor te gaan. Gezegende diensten toegewenst!

Voorbede We bidden voor Jantje Middelkoop-van Empel, Dokter Kijlstradreef 20, 4181BP, die komende week geopereerd moet worden aan haar linkerschouder. Ook bidden we voor Kees van Herk, Koningsspil 31, 4191TA, Geldermalsen, omdat hij weer te maken heeft met een terugval.

Geboorte en bloemen We danken dat op vrijdag 3 februari Guusje Jannigje Aline van de Scheur is geboren. Guusje is de dochter van Gijsbert en Jennifer, en het zusje van Liam, Sam en Mees. Ze wonen Raadhuishof 12, 5315NG Kerkwijk en ontvangen deze zondag de bloemen.

Zegels boodschappenpakket Plus We hebben inmiddels al de eerste zegels ontvangen, waarvoor dank! Tot eind februari krijgt u bij de Plus nog zegels. Wilt u meesparen? U kunt de zegels tot uiterlijk zondag 26 februari in de collectezak doen. Alvast bedankt!

Kerkbalans 2023 College van kerkrentmeesters Wij willen u mededelen dat de toezeggingen voor de kerkbalans 2023 zijn uitgekomen op het prachtige bedrag van 64.375 euro. We verwachten zelfs de 65.000 euro te gaan halen en dat in een financieel moeilijk jaar. Maar gelukkig blijven we de kerk financieel steunen. Bijna 10% meer dan vorig jaar, naast dat we vorig jaar 99,6% van de toezeggingen mochten ontvangen, Heel veel dank hiervoor en bovenal danken we de Heere God, Die een ieder heeft bewogen om te geven voor de kerk. Nogmaals dank. Namens het CVK.

Bijbelkring Met de Bijbelkring staan we opnieuw stil bij het leven van Petrus met de Heere Jezus en daarbij zijn we aangekomen bij hoofdstuk 8 dat gaat over Lukas 24 vers 1 t/m 12 en de titel draagt: 'Vol verwondering geloven'. Iedereen weer van harte uitgenodigd!

Vacature diaken Afgelopen maandagavond hebben we in de kerkenraad afscheid genomen van Jacob de Greef als voorzitter en diaken. Hij is heel hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. In de ontstane vacature is Daniël van Hemert, Tuindorp 32, 4191KE Geldermalsen benoemd. Hij heeft tot zaterdag 25 februari om deze benoeming te overwegen. We bidden voor hem en zijn gezin.

Moderamen Afgelopen kerkenraadsvergadering is het nieuwe moderamen (dagelijks bestuur) vastgesteld. In het nieuwe moderamen nemen Janwillem de Jongh (voorzitter), Geert de Kock (scriba), Derjan Westerveen en ds. Buitink zitting.

Geloofsofvoedingsavond Alle ouders met kinderen tot 18 jaar van harte welkom komende maandagavond in de Oude School. Willemijn de Weerd zal met ons nadenken aan de hand van het thema 'Als ze maar gelukkig zijn'. Het belooft een mooie avond te worden!

Verjaardagen 80+ 19 februari Mevr. A. de Waal-van Wijk, Korte Woerdenstraat 16, 4181BG.

Voor alle datums: D.V.

Zondag 19 februari
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink,
kindernevendienst en
koffiedrinken na de dienst
18.30 uur Waardenburg
Ds. W.C. Meeuse uit
Sliedrecht.
Eén collecte voor
Turkije/Syrië

Zondag 26 februari
10.00 uur Neerijnen
Ds. J. van Rumpit uit
Barneveld
18:30 uur Neerijnen
Ds. C.H. Buitink.
2. Diaconie.
3. Fonds onderh. kerkgeb.

Agenda
Maandag 20 februari:
20:00 uur Geloofs-
opvoedingsavond

Dinsdag 21 februari:
18:30 uur Catechisatie 12+
19:30 uur Catechisatie 15+

Woensdag 22 februari:
20:00 uur Bijbelkring

Vrijdag 24 februari:
18:45 uur Jeugdclub

Predikant: Ds. C.H. Buitink
dsbuitink@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 788369)

Scriba: Geert de Kock
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(06 39182700)

Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren via
nieuwsbrief@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(ook om de nieuwsbrief per
mail te ontvangen)

Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)

Meldpunt misbruik:
www.smpr.nl