



Hervormde Gemeente
Waardenburg-Neerijnen



Op grond van die wil zijn wij
geheiligd door het offer van
het lichaam van Jezus
Christus, eens en voor altijd
gebracht.

Hebreeën 10:10
tekst avonddienst

Zondag 23 april 2023

week 17



Lukas 24: 32-53.



Hebreeën 10:1-18; HC zondag 5 & 6.

Voor alle datums: D.V.

Bij de diensten Zondagmorgen heten we ds. Brouwer welkom in ons midden en zondagavond vervolgen we de prekenreeks over de Heidelbergse catechismus. De afgelopen periode heb ik geprobeerd mijn oor te luisteren te leggen hoe de eerste catechismus diensten zijn overgekomen en in hoeverre de catechismus daarin helpend is. Eén van de dingen die het lezen van de catechismus lastig maakt en veroordelen oproept is de soms wat meer technische en abstracte taal. Dr. W. Verboom, die zijn leven lang bezig is geweest met de belijdenisgeschriften, heeft geprobeerd de catechismus in een eigentijdse weergave te vertalen. Naar mijn idee komt dit de verstaanbaarheid ten goede, zonder af te doen aan de inhoud, dus deze vertaling ben ik van plan om in het vervolg te gebruiken.

Voorbede We danken met het echtpaar Zwamborn-van Zuilekom, Prinses Beatrixstraat 9, 4181BE dat zij afgelopen dinsdag 55 jaar getrouwd waren. We bidden voor Kees van Herk, Koningsspil 31 4191TA, die komende week een gesprek heeft met medewerkers van Pro Persona. We bidden voor Ad Jonkers, die komende week moet beginnen met een wekelijkse chemokuur door middel van injecties en infuus. En we bidden voor Jackie de Vries, samen met Jaap, Sabine en Guusje, Laageinde 52, 4191NS Geldermalsen.

Overlijden Afgelopen vrijdag is Gerrie Kruijssen-van Oort, Meerwijk 15, 4181AW, op 83 jarige leeftijd overleden. Afgelopen week moest ze in het ziekenhuis worden opgenomen en bleek dat ze de afgelopen tijd te maken heeft gehad met hartinfarcten, waarbij de artsen aangaven niets meer voor haar te kunnen doen. We condoleren haar man, kinderen en (achter)kleinkinderen en wensen hen Gods zegen toe.

Bloemen De bloemen gaan naar het echtpaar Zwamborn-van Zuilekom, Prinses Beatrixstraat 9, 4181BE, vanwege hun 55 jarig huwelijksjubileum.

Afsluiting winterseizoen: Fabel van de dieren Ook via deze weg bedanken we de 10plus commissie voor de geweldige organisatie van de afsluiting van het winterseizoen! Het was mooi elkaar zaterdagavond in de Oude School te ontmoeten. Bij deze afsluiting onderstreepte ik voorafgaand aan de maaltijd het belang van gemeente-zijn en dat we elkaar nodig hebben. 'Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder'. Daarvoor citeerde ik een fabel, die op naam staat van de Amerikaanse predikant Charles Swindoll, die ik hierbij nogmaals weergeef: "Er was eens een groep dieren, die besloot om hun algemeen welzijn op hoger peil te brengen door een school te beginnen. Op het lesrooster stonden de volgende vakken: zwemmen, hardlopen, klimmen en vliegen. De eend, die uitstekend kon zwemmen, maar op ander gebied niet zoveel voorstelde, besloot les te nemen in klimmen, hardlopen en vliegen. Intussen ging zijn zwemkunst wel wat achteruit. De haas, een voortreffelijke hardloper, moest zoveel tijd aan de andere vakken besteden, dat hij daardoor bij het hardlopen aanzienlijk aan snelheid verloor. De eekhoorn, die een tien had voor klimmen, zakte terug naar een zesje omdat zijn instructeurs urenlang bezig waren om hem te leren zwemmen en vliegen, en helaas nog zonder resultaat ook. En de adelaar kreeg strafpunten omdat hij al zwevend op een boomtop was neergedaald, terwijl hij er naar toe had moeten klimmen, ook al was vliegen voor hem veel natuurlijker."

Heidelbergse Catechismus

Zondag 5

Vraag 12: Kun je van je ellende verlost worden?

Antwoord: Ja, als mijn schuld bij God wordt betaald.

Vraag 13: Kun je zelf je schuld betalen?

Antwoord: Nee, door mijn zonden maak ik mijn schuld elke dag groter.

Vraag 14: Kan iemand anders je schuld betalen?

Antwoord: Nee, mijn schuld is zo groot, dat niemand die kan betalen. Het zou ook niet eerlijk zijn als iemand anders voor mijn schuld zou moeten boeten.

Zondag 6

Vraag 15-17: Hoe word je dan van je ellende verlost?

Antwoord: Door een Middelaar, die mens is om mijn straf te dragen en ook God is om mijn straf te kunnen dragen.

Vraag 18: Wie is onze Middelaar?

Antwoord: Onze Here Jezus Christus, die wij van God gekregen hebben.

Vraag 19: Hoe weet je dat?

Antwoord: Dat heeft God ons beloofd in de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament staan vol van het Evangelie dat Jezus onze Middelaar en Verlosser is.

Voor alle datums: D.V.

Zondag 23 april

10.00 uur Neerijnen

Ds. J. Brouwer uit Veen.

18.30 uur Waardenburg

Ds. C.H. Buitink

2. Diaconie.

3. Fonds onderh. kerkgeb.

Zondag 30 april

10.00 uur Waardenburg

Ds. C.H. Buitink,

kindernevendienst

18.30 uur Neerijnen

Ds. J. Niesing uit Kesteren.

2. Groot Nieuws Radio.

3. Fonds onderh. kerkgeb.

Agenda

I.v.m. de afsluiting van het winterseizoen en de meivakantie zijn er deze week geen bijzondere activiteiten.

Predikant: Ds. C.H. Buitink

Dorpsstraat 27

4181BM Waardenburg

dsbuitink@hervormdwaardenburg

neerijnen.nl

(0418 788369)

Scriba: Geert de Kock

scriba@hervormdwaarden

burgneerijnen.nl

(06 39182700)

Kopij nieuwsbrief voor

donderdag 18.00 uur

aanleveren via

nieuwsbrief@hervormdwaarden

burgneerijnen.nl (ook om de

nieuwsbrief per mail te

ontvangen)

Collecte via website of

NL53RABO0366704788

(diaconie)

NL08RABO0366702688

(kerkrentmeesters)

Meldpunt misbruik:

www.smpr.nl