

Weerklank lied 14:1, 3 en 7

1 Al - les wat a - dem heeft lo - ve de He - re,
 zin - ge de lof van Is - raels God!
 Zo - lang ik hier in het licht mag ver - ke - ren,
 roem ik zijn lief - de en prijs mijn lot.
 Die lijf en ziel ge - scha - pen heeft
 wor - de ge - loofd door al wat leeft.
 Hal - le - lu - ja! Hal - le - lu - ja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
 die Jakobs God als helper heeft!
 Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
 die dag aan dag met Christus leeft?
 Wie met de Heer te rade gaat,
 die staat Hij bij met raad en daad.
 Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
 Hem die zo grote dingen doet.
 Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
 zinge nu blijde: God is goed!
 Love dan ieder die Hem vreest
 Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
 Halleluja! Halleluja!