

## Weerklank lied 432



1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Va-der.



Er is geen scha-duw van om-keer bij U.



Ben ik on-trouw, Gij blijft im-mer de - zelf-de



die Gij steeds waart, dat be-wijst Gij ook nu.



Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,



ie - de-re mor-gen aan mij weer be-toond.



Al wat ik no-dig had, hebt Gij ge - ge-ven.



Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-toond.

2. Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

*Refrein:*

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.