

Weerklank 555:1

1 Laat de kin-deren tot Mij ko-men,
al - le, al - le kin-deren.
Laat de kin-deren tot Mij ko-men,
nie-mand mag ze hin-deren.
Want de poor-ten van mijn rijk
staan voor kin-deren o - pen.
Laat ze al - len groot en klein
bij Mij bin-nen lo - pen.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of eight staves of music, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 4/4. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a '1' indicating the first ending. The music is written in a simple, melodic style with quarter and eighth notes. The lyrics are in Dutch and describe an invitation for children to enter through the gates of a kingdom.

2.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
hou ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.